

Zinnige vragen

De redactie stelt in iedere editie van het New Financial Magazine vijftientig 'zinnige vragen' aan een financieel dienstverlener die zich in het afgelopen kwartaal positief heeft onderscheiden. Dit maal Antoinette Kalkman, directeur FlexFront.

1 Hoe wil je herinnerd worden als financieel dienstverlener?

Als een persoon die getracht heeft de financiële branche een stukje persoonlijker te maken waarbij meer gedacht wordt vanuit de mens achter het dossier in plaats van het dossier zelf.

2 En als mens?

Als iemand die de daad bij het woord voegt, loyaal is en geniet van het leven.

3 Waarom ga jij (iedere ochtend) aan het werk?

Omdat het gaaf is om te zien hoe dienstverlening mensen blij kan maken en om te zien hoe medewerkers vanuit medewerkersondernemerschap elke dag bezig zijn de ander beter te maken.

4 Op welke (zakelijke) beslissing ben je het meest trots?

Het feit dat we de FlexFront Groep door de crisis hebben kunnen loodsen.

5 En op welke het minst?

Ondernemen houdt in dat je beslissingen neemt die af en toe – halverwege de rit – minder succesvol blijken dan in eerste instantie is gedacht. Het mooie is dat je daar dan ook weer van leert. Dus geen enkel besluit is echt slecht. Geen besluiten nemen, dat is pas ellendig.

6 Wat is de mooiste eigenschap van een mens?

Het kunnen vertrouwen.

7 Zijn mensen van nature goed of slecht?

Goed.

8 Welk dier kan de aarde wel missen?

Muggen.

9 Ben je meer rationeel of meer intuïtief ingesteld? Is er zakelijk en privé een verschil?

Intuïtief. Zakelijk en privé is daarin weinig verschil. Ik ben namelijk maar één mens.

10 Wat is de mooiste herinnering uit jouw leven?

De geboorte en groei van mijn natuurlijke en zakelijke kindjes.

11 Als je een boek zou schrijven, wat zou de titel dan zijn?

Dat boek ben ik aan het schrijven. Het is een thriller genaamd *Bonuszoon*.

12 Door wie of wat word jij geïnspireerd?

Door ondernemers zoals (de helaas vroeg overleden) Eckart Wintzen, vakmensen zoals Neelie Kroes of Robert McKee, maar ook door mijn collega's en gepassioneerde mensen in mijn privé omgeving.

13 Wat vind je echt mooi? Kun je uitleggen waarom?

Mensen met passie. Mensen die echt ergens voor gaan en daar gepassioneerd over kunnen praten.

14 Draag je bij aan een groenere of duurzamere wereld?

Ik kan op dit vlak nog wel beter mijn best doen.

15 Geef je aan goede doelen? Geef je loof je in het nut ervan?

Jazeker. En nut heeft het zeker. Al is het alleen maar om herkenbaarheid en saamhorigheid te creëren.

16 Is het leven op aarde een illusie of is het leven de enige realiteit?

Het leven is een prachtige realiteit.

17 Geloof je in een leven na de dood?

In de basis niet al slaat de twijfel heel af en toe.

18 Zou je eeuwig willen leven?

Als dat mag zijn met al mijn dierbaren en in volle gezondheid. Anders niet hoor.

19 Ben je bang voor de dood?

Bang niet, maar ik hoop wel dat het nog even duurt.

20 Waar haal jij troost/steun vandaan?

Bij mijn dierbaren.

21 Wat versta jij onder liefde?

De gunst elkaar volledig te vertrouwen.

22 Ben jij honderd procent verantwoordelijk voor je eigen leven?

Honderd procent is wellicht veel als je de natuurrampen en de idiotie van radicalisme in ogenschouw neemt, maar het percentage komt wel dicht in de buurt van de 95 wat mij betreft.

23 Welke levenswijsheid zou je je kinderen op dit moment willen meegeven?

Als je iets echt heel graag wilt, dan lukt het je ook.

24 Welke levensvraag zou jij graag voor je dood beantwoord zien?

Pff, geen idee.

25 Wat moet je voor je dood ooit nog een keer absoluut hebben gedaan?

Mijn bucketlist is lang en verandert nog wel eens. In ieder geval meerdere boeken geschreven hebben en voldoende vrije tijd om de reizen te maken die op die bucketlist staan. ■

**“GEEN ENKEL BESLUIT IS ECHT SLECHT. GEEN
BESLUITEN NEMEN, DAT IS PAS ELLENDIG”**