



Gewoon... Doen!

“**D**e financiële sector is de bloedsomloop van de economie. Om een gezonde bloedsomloop te behouden, is continue actie van binnenuit de sector gewenst”, zo kondigde vijf jaar geleden de stichting New Financial Forum zich aan. Nu, vijf jaar later is het gedachtegoed van de stichting urgenter dan ooit. Een beetje goed doen, is geen optie meer. De gevolgen van het menselijk handelen zijn dagelijks voelbaar aan het worden. Niets doen leidt binnen een paar generaties tot een onleefbare planeet. Juist de financiële sector, de bloedsomloop van de samenleving, dient het voortouw te nemen.

Klinkt goed, maar hoe neem je als financiële sector eigenlijk het voortouw? Dat kunnen toch alleen de ceo's doen? Zelfs een individuele ceo kan nauwelijks een echte deuk in een pak boter schoppen. Je hebt alle ceo's van alle grote financiële instellingen nodig die allemaal stuk voor stuk begrijpen dat we resoluut moeten veranderen om onze kinderen een toekomst te geven? En dan nog? Als de grote oliemaatschappijen of de Googles, Apples en Amazons van deze wereld niet meewerken, heeft de financiële sector nauwelijks nog inbreng. Dus wat kan je doen als medewerker van een hypotheekafdeling of advieskantoor? Helemaal niks, toch...

Het New Financial Forum gaat uit van het tegendeel. Wij hebben ons huidig economisch systeem bedacht, wat ons veel goeds heeft gebracht. Maar dit systeem is gebaseerd op de situatie van zeventig jaar geleden. Na een wereldoorlog is een verhaal van groei nodig. Nu we met anderhalf been in de afgrond staan, is een ander verhaal nodig. Een verhaal van delen, samen, compassie en van respect voor alles wat leeft en bloeit.

Een ander verhaal is noodzakelijk. De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn verwoestend, het economisch model gebaseerd op alleen maar groei is onhoudbaar, de kloof tussen arm en rijk is onvoorstelbaar

groot en wordt nog groter, de vluchtelingenstromen kennen geen grenzen, etc. Kortom, de houdbaarheidsdatum van onze planeet is voor het eerst kraakhelder in zicht.

Het is om moedeloos van te worden, zo lijkt het. En toch zijn wij de baas. Niemand anders. Wij bepalen wat er in de supermarkten, in de kledingwinkels te koop is, wij bepalen hoe een bank belegt, hoe duurzaam een verzekeraar is, etc. Als er één ding is wat de stichting New Financial Forum wil uitdragen, is dat iedereen verantwoordelijkheid heeft, of die naar eigen gevoel nu klein of groot is, iedereen kan het verschil maken. Het maakt enorm veel uit wat je eet, waar je bankiert, welke energieleverancier je kiest, naar welk nieuws je luistert, of je groen stemt, welke kleding je draagt, hoe je reist, etc. Of jij in beweging komt, maakt het verschil. Bovendien is het bepaald geen straf. Vegetarisch eten is heerlijk, duurzame kleding (van T-shirts tot maatpakken) zit comfortabel, het voelt goed te bankieren bij een duurzame bank en het is heerlijk voor je gemoed en je daadkracht om naar positief nieuws te luisteren waarin wel oplossingen worden aangedragen.

Iedereen heeft een stem, iedereen doet ertoe. Dat is waar de stichting New Financial Forum voor staat. Als iedereen zijn verantwoordelijk neemt op zijn eigen vierkante millimeter, centimeter of kilometer dan verandert de wereld. Zeker als we al die individuele initiatieven zichtbaar maken, zodat duidelijk wordt dat de verandering in alle hevigheid al gaande is.

Het Forum laat zien hoe het ook kan, is dé verzamelplek van mensen die vooruit willen en gewoon goed willen doen. Gewoon... Doen! Dat was het thema van de vierde Positieve Finance Day en is tevens het thema van deze editie. Doe gewoon goed, omdat goed doen voor ons mensen in wezen het enige gewone is.

Veel leesplezier en inspiratie toegewenst. ■

WILLEM VREESWIJK

willem@newfinancialforum.nl

“HET MAAKT
ALLES UIT OF JIJ
IN BEWEGING
KOMT OF NIET”