



Groei

Zonder groei is er geen leven. Als er één ding is dat ons verbindt met elkaar, met de dieren, met de bomen en planten, met de natuur dan is het groei. Zonder groei komt niets in beweging. Of zoals de Belgische arts Ivo van Orshoven het simpel uitdrukt: de enige taak van een eikel is om een eikenboom te worden. Verder niets. En mocht de eikel er niet in slagen, dan is hij alsnog zeer nuttig als voedsel voor vele dieren. Als de eikel er wel in slaagt zorg hij er vervolgens voor dat nieuwe eikels zich ook tot eikenboom mogen ontwikkelen met als resultaat een bloeiend eikenbomenbos en volop gezonde dieren. Zo wordt de natuurlijke omgeving op de juiste manier gevoed zodat het evenwicht in de natuur in stand blijft.

Zonder groei is er ook geen sterven. Als de eikenboom doodgaat, blijft hij zijn omgeving voeden met zijn takken, bladeren en wortels. Slakken, regenwormen, miljoenpoten, pissebedden en vele andere insecten doen zich te goed aan de overblijfselen van de boom. Schimmels maken humus van het afval, de regen lost de humus op en voedt op haar beurt weer de planten. Het duurt jaren voordat een dode boom helemaal is verteerd en de humus ervan helemaal is opgenomen door andere bomen en planten.

Dit is het wezen van groei. Het gaat precies zoals het gaat. Dat zijn de natuurwetten. Alleen wij mensen zijn een uitzondering op deze regel. Vaak verstaan we wat anders onder groei. Groei is dan niet langer een intrinsieke levenskracht, maar wordt veel meer een uiterlijk vertoon om een innerlijke leegte te verbloemen. In deze moderne, hectische wereld voelen we ons als individu vaak afgescheiden

van het geheel. Onze sterfelijkheid, waar we ons zo bewust van zijn, en daarmee ons leven, lijkt dan zinloos en doelloos. Om dit verwarrende en deprimerende gevoel te overschaduw en overschreeuwen we ons gevoel van nietigheid en maken we ons groter dan we ons voelen. We gaan voor uiterlijk vertoon en ontlenu onze waarde aan de vergelijking met anderen. We zijn de verbinding kwijt met het grotere geheel.

Groei is, zoals gezegd, een gegeven. Het is het meest natuurlijke dat ons verbindt met alles en iedereen. Maar alleen natuurlijke groei, met de wetenschap dat doodgaan bij groei hoort en met het besef dat leven en sterven onderdeel zijn van een cyclus die een bijdrage levert aan een juiste balans in het geheel.

Wij mensen kunnen – of het nu bewust of onbewust is – van het natuurlijke pad geraken en onze eigen onsterfelijkheid proberen te verankeren. Dat is hoe dan ook tot mislukken gedoemd. We kunnen er ook voor kiezen om het natuurlijke pad te bewandelen en deel te worden van een geheel dat zonder de afzonderlijke delen niet zou kunnen bestaan. Datzelfde geldt uiteraard voor bedrijven. Zoals hoogleraar Paul de Blot, die helaas in december 2019 op 95-jarige leeftijd overleed, het ooit formuleerde tijdens een sessie van het New Financial Forum: bedrijven die weten waar ze vandaan komen, weten wat hun kern is, in verbinding staan met hun omgeving en zich onderdeel voelen van een geheel zijn succesvoller en leven langer.

Veel leesplezier in deze groeieditie! ■

**“GROEI IS EEN
GEGEVEN DAT ONS
ALLEN VERBINDT”**

WILLEM VREESWIJK

willem@newfinancialforum.nl