

De sleutel voor verandering

“Een werkelijk vredige en duurzame wereld voor mens en aarde kan alleen tot stand komen door mensen die dat ook werkelijk willen en vormgeven”, aldus Damaris Matthijsen van Economy Transformers. Voor het New Financial Magazine schrijven Damaris en Jac Hielema afwisselend een column over actuele vraagstukken in tijden van transformatie. Een introductie.

TEKST DAMARIS MATTHIJSEN | BEELD SANNE SCHOUWINK

Economy Transformers ging in 2009 van start als beweging voor fundamentele en radicale vernieuwing van onze uitgangspunten in economie en samenleving. Onze bron is ons streven naar een menswaardige samenleving, in de vorm van een ‘vrij-gelijk-samenleving’. Dat wil zeggen: 1. *samen* vormen we één wereldwijde economie waarin alle mensen met alle mensen verbonden zijn door de productie, distributie en consumptie van goederen en diensten die voorzien in materiële behoeften; 2. *gelijk* zijn alle mensen in de zin dat zij allen een stem hebben om de onderlinge betrekkingen te regelen; en 3. in *vrijheid* streeft de mens naar zelfrealisatie en ontplooiing, naar zelfstandig denken en handelen, van binnenuit. Hoe deze drie behoeften én organiserende principes tegelijkertijd waar kunnen zijn? Dat is iedere keer weer de grote vraag, ook voor ons.

Door de jaren heen ontwikkelden we handvatten in de vorm van structuren zoals het DeelGenootschap en het Drievoudig Eigenaarschap van Grond, Arbeid en Kapitaal en in scholing van intuïtief denken en handelen. Hiermee kunnen mensen die verlangen naar een menswaardige samenleving antwoorden vinden die van toepassing zijn in hun situatie.

**“TRANSITIE IS EEN WEG
VAN DE LANGE ADEM”**

Een van de uitgangspunten is het ‘zo binnen/zo buiten’-principe, dat maakt dat elk individu de sleutel tot verandering is. Of we nu bij de overheid of een financiële instelling werken, als jongste bediende of directeur, altijd is eenieder het verschil. Met alles wat we denken en doen dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van de samenleving. Hoe bewuster we ons hiervan zijn, hoe sterker we weten of we bijdragen aan een samenlevingsvorm die we ook daadwerkelijk wensen. Binnen en buiten zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Heb jij een beeld van hoe de nieuwe samenleving eruit ziet? Weet jij of je daar in je denken en handelen aan meebouwt? Alle fantasie en creativiteit is nodig om ons zo’n samenleving voor te stellen, erin te geloven en eraan te werken. Wij zijn de sleutel voor verandering, jij en ik, niemand anders.

Schuilen achter anderen kan niet meer. Als je voelt dat iets niet klopt, neem dat als vertrekpunt om leven en werk op een nieuwe manier in te richten, zo dat het wel klopt.

Onze huidige vorm van samenleven is in feite contra intuïtief. Veel mensen voelen dat zaken niet kloppen. Maar wat dan? We hebben afgeleerd te luisteren naar ons hart. We stoppen ons gevoel weg en laten het inrichten van de samenleving over aan experts, aan modellen en statistieken en aan algoritmen. Zelf deed ik dat ook. Maar we moeten terug naar onszelf. Het zijn jij en ik die bouwen aan die nieuwe wereld. Er is niets buiten ons.

LANGE ADEM

Transitie is een weg van de lange adem. Doen wat we te doen hebben in dit leven. Weten waar we naar verlangen, wat we



**DAMARIS MATTHIJSEN:
"ER IS NIETS BUITEN ONS."**

bouwen en waarom helpt ons om vol te houden en op koers te blijven. Het geeft ons handelen zin en richting. Steeds meer mensen geven zich over aan de kracht en het verlangen van het hart en laten uiterlijkheden los, zoals een pensioen, een hypotheek en/of secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat kan pijn doen, maar er komt voldoening en betekenis voor terug.

Een werkelijk vredige en duurzame wereld voor mens en aarde kan alleen tot stand komen door mensen die dat ook werkelijk willen én vormgeven. Gaat deze weg snel? Nee dus. Heeft zij impact? Wie zal het zeggen. Is het de enige optie? Voor ons wel. Elke andere weg is opgelegd door een staat, een elite of een doctrine. En daarmee niet vervullend en houdbaar. Sterker nog, wat wordt opgelegd, voert ons verder weg van een werkelijk menswaardige samenleving. ■

ACTUELE VRAAGSTUKKEN

Damaris Matthijsen en Jac Hielema van Economy Transformers schrijven voor het New Financial Magazine afwisselend een column over actuele vraagstukken met betrekking tot het financiële systeem, de uitwisseling en toewijzing van productiemiddelen, zin en betekenis van geld, eigendom, waarde en aarde. Altijd vanuit het streven naar een mens- en aarde-waardige samenleving op basis van liefde en vertrouwen. Reacties zijn welkom! Meer informatie over Economy Transformers, zie www.economytransformers.nl; meer informatie over intuïtief denken & handelen, zie www.jachielema.nl.