

Ondernemen en interzijn

Internemen is het themanummer van deze editie van het New Financial Magazine. Internemen is een samentrekking van ondernemen en interzijn. Maar wat is interzijn? En wat verstaan we eigenlijk onder ondernemen? Jac Hielema van Economy Transformers ging op zoek en merkte een boosheid in hem.

TEKST JAC HIELEMA | BEELD SANNE SCHOUWINK

Over synchroniciteit gesproken, op de ochtend dat ik me achter mijn laptop zet om een stukje te schrijven voor het New Financial Magazine lees ik op de NOS-site dat de 'vader van de mindfulness', boeddhist Thich Nhat Hanh op 95-jarige leeftijd is overleden. Vervolgens google ik het begrip 'interzijn' en wat van de 1120 resultaten staat in 0,48 seconden helemaal bovenaan de pagina? Een citaat van Thich Nhat Hanh! Als ik op de link klik, verschijnen behalve de tekst meerdere advertenties. Enerzijds spiritualisme in de vorm van aandachtsoefeningen, anderzijds materialisme in de vorm van advertenties. Thich Nhat Hanh: "Ontwikkel begrip van 'interzijn' en mededogen en bescherm het leven van mensen, dieren, planten en de Aarde. Heb het oprechte voornemen om niet te doden, niet toe te laten dat anderen doden en geen enkele daad van geweld, in de wereld, in je gedachten of in je manier van leven goed te praten." Wist je dat handelen in financiële producten of speculeren met grond ook een vorm van doden is?

Maar wat betekent 'interzijn' nu? En hoe verhoudt het zich tot 'ondernemen'?

BOOS

Als ik speel met die twee woorden, ze hardop uitspreek, eerst de een en dan de ander laat klinken, vervolgens de ander en dan weer de een proef, dan wordt er ergens in mij een ver-

schrikkelijke boosheid wakker. Op dualiteit. Op enerzijds oosterse spiritualiteit en anderzijds westerse wetenschap. Op heel mindful de koersen van de beurs in de gaten houden. Op stellen waarvan hij kei-hard kapitalistisch onderneemt en zij aan yoga doet of een praktijk voor acupunctuur erop na houdt.

Waar zijn de ondernemers die – vanuit het bewustzijn dat we allemaal deel uitmaken van één wereldwijde economie – initiatieven nemen om het geheel mooier, beter en waardeer te maken? Die zichzelf niet identificeren met hun ego, maar met de mensheid als geheel? Die hun capaciteiten ontplooiën, niet om winst te maken, maar om te voorzien in behoeften van anderen. Die de zorg voor de Aarde en medemensen centraal stellen en geld enkel als een middel zien voor vereffening en arbeidsdeling?

Hoe kunnen we de uitwisseling en toewijzing van land zo organiseren dat de beste boeren de vruchtbaarste stukken grond krijgen zonder dat ze hun hele leven gebukt gaan onder zware schuldenlasten? Hoe kunnen we het kapitaal zo laten stromen dat alle mensen en de hele Aarde tot bloei komen en niet alleen die ene procent?

Neem een bos. Een bos is meer dan een verzameling bomen op een stuk grond. Stel dat de afzonderlijke bomen alleen maar voor zichzelf voedingsstoffen uit de Aarde haalden en alleen voor zichzelf met behulp van zonlicht H₂O en CO₂

**JAC HIELEMA: "EEN SAMENLEVING
IS MEER DAN EEN VERZAMELING
VAN AFZONDERLIJKE MENSEN."**



omzetten in zuurstof en suikers. En dat ze geloofden dat er een onzichtbare hand was die het egoïsme van de afzonderlijke bomen zou omzetten in welvaart voor het hele bos. Dan was het snel klaar met het leven op Aarde.

Bomen verdelen in goed onderling overleg het aanwezige vocht en voedsel onder elkaar. Onvoorwaardelijk zetten ze water en koolzuur om in glucose en zuurstof. Voor het geheel. Zonder zichzelf terug te houden, zonder twijfel of schaamte ook, nemen bomen hun ruimte in, zijn ze helemaal zichzelf, doen ze wat ze doen. Geen enkele beuk, berk of eik is te bang om helemaal beuk, berk of eik te zijn.

Is een samenleving niet meer dan een verzameling van afzonderlijke mensen? Ook wij kunnen in goed onderling overleg de gezamenlijk geproduceerde koek eerlijk onder elkaar verdelen. Ook wij kunnen elkaar de ruimte geven om helemaal onszelf te zijn, om helemaal mens te zijn. Wat is daarvoor nodig, behalve diep inzicht in wat het betekent om mens te zijn als deel van die ene hele werkelijkheid? ■

ACTUELE VRAAGSTUKKEN

Damaris Matthijsen en Jac Hielema van Economy Transformers schrijven voor het New Financial Magazine afwisselend een column over actuele vraagstukken met betrekking tot het financiële systeem, de uitwisseling en toewijzing van productiemiddelen, zin en betekenis van geld, eigendom, waarde en Aarde. Altijd vanuit het streven naar een mens- en aarde-waardige samenleving op basis van liefde en vertrouwen. Reacties zijn welkom! Meer informatie over Economy Transformers, zie www.economytransformers.nl.

Jac Hielema is tevens als docent verbonden aan de New Financial Academy: www.newfinancialforum.nl.