

In een groot deel van mijn carrière als financieel adviseur voelde ik mij alleen staan. Ik wilde met mensen in gesprek over hun dromen en doelen. Dat was toen niet bepaald de norm. Medio 2005 las ik een artikel over een vrouw die blij verrast was met de manier waarop ze advies had gekregen. Haar adviseur sprak niet over producten, maar wilde weten hoe zij haar ideale leven zag en wat geld daaraan kon bijdragen. Die man was Ivo Valkenburg.

Zoek de middenweg

Ik zocht contact met hem en volgde een opleiding die hij gaf. Naarmate de jaren vorderden, werd ons contact intensiever. Van het begeleiden van ondernemers en hun teams naar een hechte vriendschap en een diepe (h)erkenning van elkaar als mens. We leerden veel van el-

kaar en een belangrijk onderdeel was wat hij noemde 'de middenweg'. Een weg voorbij tegenpolen, voorbij voor en tegen, voorbij de botsing van ego's. De middenweg is de essentie van inclusiviteit. Alles wordt meegenomen dat er voor iedereen het meeste toe doet. Met het vinden van de middenweg laten

we letterlijk zaadjes groeien voor een meer duurzaam en bezielend leven.

Ivo leefde deze uitgangspunten als geen ander. Iedereen die op zijn pad kwam, bekeek hij met compassie en empathie. Voor veel mensen was dat soms even wennen, maar als je Ivo iets beter leerde kennen, zag je: zo is hij echt! Elk mens voelde zich gezien door hem. Iedereen herkende zijn grote lach. Zijn oprechte interesse en zijn luisterend oor gaven je het gevoel jezelf te kunnen zijn. Ivo zag je voor wie je was en oordeelde daar niet over. Of je het nu wel of niet met hem eens was, hij vond altijd overeenkomsten. Ik droom van een wereld waar we allemaal een stukje Ivo in ons dragen en dit actief gebruiken om onze verschillen te overwinnen.

NALATENSCHAP

In zijn nalatenschap zou ik een lans willen breken om elke dag steeds een stukje meer de middenweg te nemen. Om elke dag compassie en empathie te oefenen. Om te luisteren naar je ego (waar, onwaar, fout, goed), maar deze wel te verstillen als de oordelen komen.





Deze oordelen uit te stellen. En vooral in elk gesprek, elke ontmoeting te onderzoeken waar de overeenkomsten liggen. Want waar verschillen zijn, zijn minstens zoveel overeenkomsten.

Ivo was meester in de dialoog. De kloof in de maatschappij tussen links en rechts, voor- en tegenstanders is onwerkbaar. Die kloof wordt groter door discussie (welles/nietes) en debat (overtuigen van gelijk). Deze kloof kon volgens Ivo worden geheeld via dialoog: door empathisch te luisteren naar wat mensen ten diepste beweegt, kom je erachter dat mensen vaak hetzelfde verlangen. Dan overstijg je de waarheid van vandaag en creëer je mogelijkheden voor het maken van een menselijk verschil. Er ontstaat ruimte voor de toekomst en er komen steeds meer plekken waar je echt jezelf kunt zijn en waar je je volledige potentieel kan ontwikkelen.

“SCHOUDEER AAN SCHOUDEER HEEFT EEN NIEUWE DIMENSIE GEKREGEN”

GEMIS

Ivo is niet meer op deze wereld. Het gemis aan een groots en geweldig mens kan ik niet wegnemen. Wel kunnen we er samen elke dag voor zorgen dat zijn nalatenschap niet alleen maar een herinnering wordt. Zo houden wij Ivo in ons midden en maken we de wereld een beetje mooier.

Ivo heeft mij tijdens onze vriendschap en werkzaamheden keer op keer laten zien dat het mogelijk is om, zoals hij dat zei, ‘een stukje hemel op aarde’

te creëren’. Door mensen ten diepste te verbinden op momenten dat ik dacht dat het niet meer mogelijk was. Door met compassie te luisteren naar mensen die stredden voor hun dromen en met empathie te reageren als de emoties hoog opliepen. Door niet te oordelen, maar je in je waarde te laten. Zo creëerde hij ruimte voor de mens achter het verhaal en liet hij ruimte ontstaan voor groei en verbinding. Met begrip voor alle belanghebbenden. Dialoog, compassie en empathie stonden altijd centraal. Ik wens je toe dat je – en iedereen om je heen – elke dag vijf minuten meer dan de dag ervoor ruimte maakt voor de middenweg.

Ivo, ik mis je. Door jou heeft schouder aan schouder een nieuwe dimensie gekregen. Ik wens dat ik deze schouder binnenkort overal weer tegen ga komen. Het zou betekenen dat de middenweg steeds groter wordt. ■