

*Nee, Ivo.  
Niet nu.*

*Ik ga je niet de hemel in prijzen  
Dat was altijd al je thuisbasis*

*Vertel me over de dood  
Vertel me over vergaan*

*Fluister me in  
Dat dat pure leven  
Waar je voor stond  
Vroeg om een cyclus  
Door grond*

*God, wat hebben we gelachen  
Mijn hemel, wat een tranen zijn gevloeid  
Want Jezus, wat zullen we je missen*

