

Wat is de relatie tussen geld en de Aarde? Hoe komt het dat er steeds meer geld op Aarde aanwezig is, maar dat we niet in staat zijn om dat geld aan te wenden voor Moeder Aarde, terwijl we aan den lijve ondervinden dat klimaat en biodiversiteit hollend achteruitgaan. Een verkenning, steeds met toelichting vanuit de Aarde zelf.

Stem van de Aarde: "Dank je wel dat je mij laat meeschrijven aan dit verhaal. Ik heb er zin in om een mooie bijdrage te leveren. Dit vanuit liefde voor de mens. Biodiversiteit en klimaat zijn inderdaad niet op orde. Wel weet ik dat mensen grootse dingen kunnen doen en ik zie uit naar de samenwerking."

## Collectieve Aarde Overeenkomst

# Een CAO voor de Aarde

TEKST HENRY MENTINK, HET VEERHUIS

### Zijn de problemen voor de Aarde ontstaan door het geldsysteem?

Het is mij te makkelijk een veroorzaker aan te wijzen. De situatie waar we nu in zitten, brengt ons een nieuw bewustzijn. Het besef dat het anders moet, is zeer ruim in de samenleving aanwezig. We worden door Moeder Aarde uitgenodigd naar haar te luisteren en in harmonie met haar te leven. De winst zal groot zijn.

### Waar ging het eigenlijk mis?

Als we teruggaan naar het begin van de jaartelling – met toen 300 tot 500 miljoen mensen – was er overvloed en konden aardse bronnen gebruikt worden zonder de balans te verstoren. De

aardse overvloed vertaalde zich de laatste eeuwen echter in een overvloed van geld. Hoe?



De linker cyclus (groen) symboliseert hoe op Aarde alles circulair is. Op de berg vormt zich een bron die de rivier en het water voortbrengt als bijdrage aan de cyclus. De berg wordt weer ge-

voed met een beloning in het verdampende water dat als regen terugkomt en de bron weer voedt.

Geld onttrok zich echter uit dit natuurlijke proces en sloeg rechts af (rood), onder andere door speculatie en nadruk op aandeelhouderswaarde. Er ontstond een berg geld en een deel verliet zelfs de Aarde voor reisjes naar Maan en Mars om te kijken of we het daar leefbaar kunnen maken.

Ook een bedrijf heeft een natuurlijke cyclus. Het heeft een bron/missie, het levert een bijdrage in de vorm van de verkoop van een product of dienst en krijgt beloning in de vorm van geld, kennis of in natura.

Op dit moment is slechts vijf pro-



*Henry Mentink bezig aan zijn Kruis-tocht om de Aarde op het Werelderfgoed te plaatsen.*

cent van al het geld in de wereld reëel geld, de rest – 95 procent – is virtueel. Geld is niet meer geaard en is uit balans met de natuurlijke rijkdom op Aarde. Het lijkt mij een mooie uitdaging om die balans te herstellen. Er is veel werk te verrichten. Aandeelhouderswaarde gaat over geld en natuurwaarde gaat over liefde voor de natuur. Breng die twee maar eens bij elkaar.

**Stem van de Aarde:** Maan en Mars zijn mijn naaste planeetvrienden en het lijkt me leuk om die relatie te versterken. Ik stuur jullie graag er een keer heen. Ik mis echter wel de kracht om dit te steunen. De bronnen van overvloed die ik met veel geduld heb opgebouwd, zijn niet meer toereikend. Graag wil ik dan nader kennis maken met die nieuwe geldberg van overvloed. Als we samenwerken kunnen we wat moois creëren voor de mensheid.

### **NAAR EEN CAO VOOR DE AARDE**

Ik heb nooit een vakbondsfunctie geambieerd, maar als het voor de Aarde is dan lijkt het me wel wat. Ik zou voor de Aarde bij werkgevers een hoger ‘loon’ vragen om het achterstallige onderhoud aan biodiversiteit en klimaat op orde te brengen; een Collectieve Aarde Overeenkomst (CAO).

Vakbonden komen op voor werknemers in gesprek met de werkgever (CEO). De aandeelhouders hebben gesprekken met diezelfde CEO en hebben blijkbaar meer succes, want de aandeelhouderswaarde blijft maar stijgen. De

vakbond kan haar rol verbreden en in gesprek gaan met de aandeelhouders en de Aarde daarbij uitnodigen. Op deze manier worden SDG's, de donut economie, circulaire economie en een duurzame economie haalbaar.

Er zijn al veel slimme denkers met een aanpak in die richting. Denk aan de coöperatie Sleipnir. Zij werken samen met tientallen bedrijven volgens de principes van de associatieve economie en steward ownership en hebben geen bank meer nodig. Of grondinitiatieven zoals Stichting Grond van Bestaan, Lenteland, Stichting Grondbeheer en Land

**'IK WIL EEN PLEIDOOI HOUDEN VOOR  
HET REDDEN VAN INDUSTRIETERREINEN'**

van Ons. Zij hebben een weg gevonden om de natuur aan zichzelf terug te geven.

Het ultieme voorbeeld is de Collectieve Aarde Overeenkomst, die veel inheemse volkeren in feite al hebben. Zij maken slechts 6,2 procent uit van de wereldbevolking, beheren 80 procent van de biodiversiteit op Aarde en beheren 25 procent van hun land, ofwel bijna 4 miljard hectare. Het landbouwareaal bedraagt zo'n 1,5 miljard hectare.

Die 4 miljard hectare is eigenlijk al 's werelds grootste voedselbos. Er is dus een enorme potentie om de wereldbevolking de voeden. Laten we daarom opnieuw naar de Aarde kijken met de wijsheid en kennis van inheemse volkeren. Zij kijken bij elke beslissing zeven generaties vooruit en worden niet gedreven door kortetermijnwinsten.

### COLLECTIEVE AARDE OVEREENKOMST

Voor de Aarde als onze collectieve zorg is een nieuwe overeenkomst en 'boekhouding' nodig die de principes van de natuur als uitgangspunt nemen.

Ik kijk dan naar de drie eerdergenoemde onderdelen (Bron, Bijdrage en Beloning), die we in een onderlinge harmonie afstemmen (overeenkomst) en meetbaar (boekhouding) maken. Een soort barometer voor bedrijf, Aarde en mensheid.

- *Bron.* Hoe gaat het bedrijf om met grond en gebouwen. Medewerkers zijn een belangrijk bron van kennis en enthousiasme. Het kapitaal is een toeleverancier.
- *Bijdrage.* Welke producten en diensten biedt een bedrijf aan, wat is hun kwaliteit, hoe worden ze geproduceerd en worden ze gerecycled?
- *Beloning.* Er is meer dan geld. Denk

aan blijheid, voldoening, verbinding, natuurwaarden, eco-feedback.

De sleutel bij dit alles ligt bij het woord collectief; het samen oppakken als (lokale) gemeenschap.

**Stem van de Aarde:** "Dank dat jullie dit zo zorgvuldig met mij willen gaan regelen. Mijn 'boekhouding' is best ingewikkeld, want ik heb veel dingen om in de gaten te houden. Ik ben blij met de Zon want anders is er geen leven hier. Maar de zon verdampt ook het water en soms wordt het me te heet onder de voeten en moet ik het met een storm weer rechte trekken.

Uiteraard waardeer ik de vele programma's om bossen/oerwouden te redden dan wel te beschermen. Ik wil echter aandacht vragen voor het redden van industrieterreinen. Als die groener worden gemaakt met onder meer voedselbossen dan is dat helend voor werknemers. Tussen de middag snuiven werknemers frisse lucht op en kunnen een gezond appeltje plukken, terwijl ik ondertussen een meerstemmig vogelconcert aanbied.

### SAMENWERKEN

Veel gemeenschappen zijn op lokaal niveau al met elkaar aan de slag. Ik zag dit in het voorjaar van 2022 op mijn Krui-tocht van Varik naar Parijs, waar elke tien kilometer wel een lokale gemeenschap bezig was met de Aarde. Denk ook aan de ruim 6.000 ecodorpen wereldwijd, de honderden windcoöperaties in Nederland of de duizenden CSA-initiatieven (Community Supported Agriculture) wereldwijd.

**Stem van de Aarde:** "Ik ben blij met deze nieuwe invalshoek. Van ik naar wij hoor ik jullie steeds vaker zeggen.



### KRUI-TOCHT

Henry Mentink vertrok op 22 april 2022, op de Dag van de Aarde, vanuit het Veerhuis in Varik aan zijn Krui-tocht: een Pelgrimage Voor de Aarde. Hij liep in 45 dagen met zijn kruiwagen vol aarde naar het UNESCO hoofdkantoor in Parijs met als doel om de hele Aarde op de Werelderfgoedlijst te plaatsen.

De kruiwagen had een bijzondere lading. Mensen uit meer dan 75 landen stuurden voor aanvang van de Krui-tocht een buidelkje met een eetlepel aarde, een donatie en een wens voor de Aarde naar het Veerhuis. Alle wensen zijn verzameld in een boekwerk en zijn in combinatie met *The Manifest For the Earth* overhandigd aan Lazare Eloundou, directeur World Heritage UNESCO.

Dat is een belangrijke les die ik ook als Aarde heb geleerd. Kijk bijvoorbeeld eens naar een boom. Die kan alleen maar leven als er een intensieve samenwerking met dieren en planten in zijn directe omgeving is."

Ik dank Moeder Aarde die haar wijsheid al miljoenen jaren voorleeft. Ik nodig je uit de waarde van Moeder Aarde te delen. ■

Meer informatie: [www.veerhuis.nl](http://www.veerhuis.nl)

**"VOEDT DE OVERVLOED VAN DE AARDE EN LAAT DE  
OVERVLOED VAN GELD VAN DIENST ZIJN"**